

Roskilde Fjords

Kajakklub

Brinchjemmet

Strandvejen 18

Veddelev

4000 Roskilde



Efterår 2020

Tour de Gudenaå 2020	2
Marathon DM i Maribo 2020	3
Himmel og hav	5
Silkeborg-turen	7



## Tour de Gudenaå 2020

Årets Tour de Gudenaå fra Silkeborg til Randers blev afholdt lørdag d. 12. september. Jeg var den eneste fra RFK, de skulle ro løbet, og da jeg ikke havde hjælpere med var det nogle praktiske ting, der skulle klares.

Torsdag aften blev kajakkerne sat på taget, da jeg også skulle have en klubkajak med til Silkeborg ud over min egen kajak. Da løbet jo sluttede i Randers, måtte jeg arrangere transport tilbage til Silkeborg efter løbet. Så derfor startede jeg fra Roskilde tidligt fredag formiddag med kurs mod Silkeborg Vandrehjem. Bortset fra lidt kø ved vejarbejde på Storebæltsbroen, så jeg var ved vandrehjemmet ved frokosttid. Jeg fik nøgler til værelserne og lossede bilen for kajakker og mine pakkelikker. Jeg pakkede noget skiftetøj, hvorefter jeg satte kurs mod Randers. Jeg stillede bilen ved Regnskoven, hvorefter jeg tog en bus tilbage til Silkeborg. De andre var blevet forsinket hen over Fyn, så det endte med, at jeg roede op efter mit startnummer i Søsportens Hus. Da jeg kom tilbage til Vandrehjemmet, var de andre kommet, og aftenmaden blev gjort klar.

Efter morgenmaden lørdag gik turen til starten på Silkeborg Langsø. I alt var der 3-400 deltager på alle distancerne. Starten gik kl. 10 for alle klasser af K1 og K2, hvoraf henholdsvis 67 og 16 gennemførte. Vejrmedlingen havde været lidt truende med risiko for både regn og blæst, så det gjaldt om at komme over Tange Sø inden det dårlige vejr eventuelt ramte. Starten gik godt, selvom der selvfølgelig var nogle af de hurtigste, der hurtigt var langt foran; men jeg fandt ind i en lille gruppe med nogle enere og et par toere og vi fulgtes ad de næste ca. tyve kilometer. Men lidt før Kongens bro gik gruppen i opløsning og jeg kom lidt på mellemhånd. Ved indgangen til Tange Sø kom der en heftig regnbyge, og det gik noget ud over nydelsen og sigtbarheden. Lige før selve Tange Sø stod nogle op ude i vandet. Jeg troede det var i nogle følgebåde; men det var fra kajakker, der var gået på grund, så jeg måtte lige ændre kurs lidt. Til gengæld nåede jeg så igen op til de forreste fra den tidligere gruppe og vi fulgtes til pausen ved Tangeværket. Heldigvis holdt det tørvejr mens jeg holdt en lille pause og fik noget varmt suppe. Selvom jeg havde været træt, da jeg nåede til Tangeværket og kom til at ro alene resten af turen til Langå og videre gik det faktisk overraskende godt. Strækket fra Tange til Langå har ellers ofte været mit mareridt, hvor jeg var træt og syntes der var uendeligt langt. Efter Langå bliver strømmen svagere; men der var dog

stadig fart i båden. Endelig kom motorvejsbroen, så der kun var 3 km til mål. Det var heldigt for på det tidspunkt var jeg begyndt at blive træt, og der var ikke længere så meget fart i båden. Efter 6 timer 12 minutter og 43 sekunder blev mållinien endeligt passeret. Båden kom op af vandet og jeg fik hentet min gennemførselspræmie. Så fik jeg tørt tøj på, båden røg på taget, og endelig gik turen tilbage til Silkeborg, hvor de andre var kommet tilbage. Der fik jeg en øl og et varmt bad, hvorefter vi gik op i byen og fik aftensmad.

/Aksel

## Marathon DM i Maribo 2020

Marathon DM blev afholdt i Maribo 7-9. August 2020 selvom det var med en del Corona-restriktioner.

Lørdag morgen kørte Charlotte og jeg til Maribo i smukt solskin, der lovede god varme. Kajakken kom af taget på bilen og båret ned til kajakklubben. Jeg fandt mit løbsnummer – 123 – i marathon masters +60. Charlotte gik en tur rundt i Maribo, mens jeg ventede på starten. Før min start var der flere løb for ungdomsroerne – det var imponerende hvordan de kom ud af og i kajakerne igen i næsten fuld fart. Endelig gik min start i strålende solskin og 30 °C. I min klasse var der tilmeldt 5 kajaker; men alle masters startede samtidigt, så det var et stort felt der startede. Starten gik egentlig OK, men løbsformen er nok ikke, hvad den har været, og jeg lå i den bageste del af feltet. Løbet foregik på en rundbane, der skulle gennemroes 5 gange med 5 overbæring og en kort afsluttende opløbsrunde – i alt lidt over 21 km. Jeg fik mig roet lidt op i løbet af første runde; men allerede i starten af den første overbæring gik det galt. Overbæringen var fra en sandstrand hen over et græsstykke og tilbage til stranden. Da jeg satte af i det bløde sand fik jeg en fibersprængning i højre læg, så jeg ikke længere kunne løbe; men måtte humpe igennem overbæringen. Så jeg endte med at ro resten af løbet alene. Jeg kunne hale lidt ind på kajakerne foran på vandet; men satte mere tid til i hver overbæring.

Der var ikke megen vind, så det var ikke nogen fordel at ro turbåd, når de fleste andre var kapbåde. Til gengæld var det rart at ro med kasket, der kunne dyppes i vandet, så jeg kunne holde hovedet koldt.

Jeg endte på en tredieplads i 2 timer 4 minutter og 4 sekunder. Alt i alt var jeg godt tilfreds under omstændighederne. Og så må jeg glæde mig til jeg bliver 65, hvor der ikke længere vil være overbæring.

/Aksel



1	121	Michael Thers	Dragør	01:58:30
2	122	Claus Borup	Dragør	01:58:31
3	123	Aksel Hadberg	RF Kajakklub	02:04:04

## Himmel og hav....

Hvad gemmer sig bag de 4 prikker? - Dette års far & søn tur gik til Maribo Sø Camping med udsigt til Maribo Domkirke og Søndersø. RFK var på sommertur samme sted for nogle år siden.

Campingpladsen i sig selv er fin, men ikke fantastisk. Omgivelserne er derimod helt fantastiske at opleve og ro kajak i. Uden for Maribo er søerne et uspoleret naturreservat, der kan minde lidt om Silkeborg-søerne; men der er bare ingen huse, ingen både, ingen mennesker, kun os selv og en masse fugle og små aborrer i vandet.

I strålende solskin, vindstille og kun 24 grader tog vi fredag en kort tur ud på Søndersø rundt og de nærmeste øer, tilbage forbi Domkirken og så videre ind i den smalle å tværs igennem byen og ud til Nørresø, bare for lige at kigge og gemme resten af søen til en senere tur.

Tilbage igen efter 9 km var det tid til indkøb til den faste far og søn tur-menu; Rødvind og store røde bøffer med kartofler i tern i stanniol med bacon og løg. 1 time på grillen og hvorefter bøfferne grilles. I år havde vi opgraderet menuen med hjemmegjort bearnaise – kan man lave det i en campinggryde på en Cobb grill? Ja, det kan man godt, fonden havde jeg dog med hjemmefra.

Næste morgen begyndte med bacon og æg og vores gode kaffe fra Just Coffee i stempelkanden (nogle kender den fra sommerturen i år til Karrebæksminde), nybagt brød fra den gamle bager i Maribo. Så vi havde noget at stå imod med til vores lange tur Søndersø rundt. Det blev til 16 km i 26 grader, næsten vindstille og blå himmel, og har du gættet, hvad prikkerne betyder? Havørne! Først så vi én i et træ, der fløj, da vi kom rimeligt tæt på. Nede i det sydøstlige hjørne så vi fem samtidigt svæve i ringe et stykke op over os. I de 30 minutters tid vi var der, så vi hele tiden havørne. Trivielt er et hårdt ord, vi måtte jo videre... I bunden af søen gik vi i land og spiste en bolle, inden vi roede hjemad. Lige inden fik vi besøg af en lokal kajakroer i en kap-båd, der lige tog hele søen rundt. Vi valgte at lade ham ro alene. Da vi gik i kajakerne, var han allerede ude af syne. Vejen hjem gik langs den nordlige side, gennem smalle passager og en golfbane, så helt uspoleret er søen dog ikke. Vi så jo også en anden kajakroer på 3 dage.

På vejen tilbage ved en større ø inden camping-pladsen, så skete det, jeg har drømt om. Vi kom meget tæt på en havørn. Det fløj først, da vi kom helt ind til brinken, lavt og lige hen over hovedet på os. Noah filmede det hele fra telefonen. Fantastisk. Ikke nok med det, så tog den lige en tur tilbage, så vi fik set den en gang til. Større bliver det ikke i en kajak.

Aftensmaden stod på hjemmelavet pizza på grillen, det var også fint.

Søndag morgen blev morgenmenuen gentaget, så vi kunne klare en kort tur rundt gennem åen igen og ud i Nørresø, i næsten vindstille og 27 grader. Det er en meget mindre sø, men med huse rundt om samt motorvejen, der deler søen midt over. Begge halvdele er fine at ro i, men ikke så storslåede som Søndersø.

Maribo ligger på Lolland, ikke et sted vi normalt kommer; men køreturen på 1,5 time er det hele værd, så har du ikke været der før, så er det et super sted at tage hen, også når vejet ikke er helt fantastisk.

/John Topp



## Silkeborg-turen 11. til 13. september 2020

Vi var fem klubmedlemmer afsted på tur til Silkeborg vandrehjem. Det var Sus, der er begynder fra sidste år, hun kørte med Finn Roer, Aksel kørte selv, og Finn P og jeg kørte sammen.

Aksel begav sig først afsted, for han skulle til vandrehjemmet at sætte sin bagage og kajak af og så til Randers at stille bilen ved målet for Tour de Gudenå, som han skulle deltage i. Derefter skulle han med toget tilbage til Silkeborg. Vi andre kørte om eftermiddagen og hang i kø på Fyn, det tog tid.

Vi mødtes alle på vandrehjemmet, der ligger skønt ved Gudenåen. Fredag aften grillede vi og lavede salat, som blev spist i glaslysthuset i haven, det var rigtig hyggeligt.

Næste dag skulle vi spise morgenmad kl. 7, vi var inddelt i hold p.g.a. Corona. Det gik nu fint, og maden var lækker som altid. Derefter roede Aksel afsted for at finde starten for løbet, som han selv skriver om. Vi andre roede den modsatte vej ad åen, først ned til Brillesøen, og nogle var heldige at se isfugle. Så gik turen videre gennem åen og søer til Julsø med Himmelbjerget på vores højre side. Sus og Finn R var i toer, og Finn P og jeg også i toer. I bunden af søen begyndte det at blæse fra det ene øjeblik til det andet, så vi vendte om og roede langs samme kyst for at være i læ tilbage mod Silkeborg. Vi spiste den medbragte frokost nær Brillesøen i småregn. Hjemme igen fik vi varmen under bruseren. Sus tog sig en lur, og vi tre andre gik tur i Silkeborg bl.a. for at finde en restaurant til om aftenen. Det var nu ikke nemt at finde en, der havde plads til os; men femte sted var vi heldige. Her hyggede vi os alle fem om aftenen, og Aksel havde haft en god tur. Søndag gik turen til Almind Sø. For at komme dertil skal man trække kajakkerne gennem et stort rør, der går under en vej. Det er en hel ekspedition. Det var en dejlig tur, og vi skulle lige kigge ind i Brillesøen igen.

Hjemme på vandrehjemmet spiste vi frokost i lysthuset på plænen, inden turen gik tilbage til Sjælland. Jeg ville ønske, at flere tog med på sådan en god klubtur.

Hanne R

---

Udover at skyde et flot ørnefoto har John T også taget forside fotoet af det flade vand ved campingpladsen i Maribo.

Ansvarshavende redaktør:  
Karl Venzel Vejrup tlf: 40567376  
Gyvelvej 12 B st.tv  
4000 Roskilde

Bestyrelsen:  
Formand: Finn Petersen 43717113  
Kasserer: Aksel Hadberg 46367384  
Best.medl. Mads Jakobsen 46780574  
Best.medl. Tom Søndergaard 30386241  
Best.medl. Finn Roer Jensen 46564499

Indlæg til medlemsbladet kan sendes til ovenstående adresse eller emails til: karl.vejrup@gmail.com

Redaktionen forbeholder sig ret til at redigerer i indsendt materiale. Underlødige og injurierende indlæg kommer kun i bladet såfremt redaktøren finder dem morsomme og relevante.

På RFK.'s hjemmeside: [www.roskildekajakklub.dk](http://www.roskildekajakklub.dk) kan læses flere oplysninger om klubben f.eks. vores love, kontingenter, navne på instruktører, mail adresser osv. Interesserede kan læse om klubbens instruktionskursus for nybegyndere. Webmaster er Finn R.

Roskilde kajakklubs kononummer i Nordea:  
Reg nr. 2905 – Konto nr. 2551457098

# Kajakaktiviteter

**Forslag til generalforsamling i klubben...**Kontakt bestyrelsen inden nytår, hvis du har et forslag, en ide eller noget andet på hjertet der skal op på forårets generalforsamling.

---

Redaktøren er ikke bekendt med at der er planlagt sociale aktiviteter resten af året.

Men det kan selvfølgelig ændre sig alt efter hvordan situationen udvikler sig resten af året.



Husk der er klubbroning søndage kl 10:00. i vinter sæsonen